

**Samen onderweg
voor de kerk van morgen!**



50 jaar
Actie 
Kerkbalans

Samen werken binnen en buiten de kerk



Samenwerken Binnen en Buiten de Kerkmuren

De Rank wil van meerwaarde zijn voor alle inwoners van Staphorst, maatschappelijk en sociaal betrokken zijn en openstaan voor ontmoeting met andere gelovigen en niet-gelovigen. Denk aan de gezamenlijke activiteiten met De Bron en aan de Kliederkerk, een ontmoetingsplek voor alle jonge kinderen en hun (groot)ouders in Staphorst. Ook werken we samen met diverse maatschappelijke partners en - binnen diaconale projecten - met andere kerken.

Ook de nieuwe keuken biedt hierin kansen: samen koken en eten is een waardevol middel om (groepen) mensen te verbinden en sociale relaties aan te gaan of te versterken.

***Geef daarom voor
de kerk van morgen!***

**Samen groeien
in geloof**



Samen Groeien in Geloof



De Rank is een kleurrijke gemeente waar leden met verschillende christelijke achtergronden elkaar ontmoeten. Die diversiteit vraagt ook om variatie in ons activiteiten aanbod, waardoor we op verschillende manieren elkaar kunnen ontmoeten en samen het (geloofs-)gesprek kunnen aangaan. Denk aan het recente bezoek aan het Spiegelmonument, de Mannenavond of de Bijbelstudie voor 65+.

Het afgelopen jaar stond ook in het teken van de verbouwing. Het vernieuwde kerkgebouw biedt nieuwe mogelijkheden voor ontmoeting, een gevarieerder en uitgebreider aanbod van activiteiten en de mogelijkheid om gebruik te maken van onze nieuwe keuken.

Samen Bouwen voor de Toekomst

Een gemeente vorm je met zijn allen. Of je nu vrijwilliger, lid van een commissie, kerkenraadslid of deelnemer aan kerkelijke activiteiten bent: samen werken we aan de opbouw van onze gemeente!

Onmisbaar hierin is een predikant die ons helpt geloof en leven met elkaar te verbinden. Daar gaan we ons in 2024 op richten. Als een kompas: samen op weg gaan, bouwen voor de toekomst. Zodat we verder invulling kunnen geven aan onze missie om een open en laagdrempelige gemeente te zijn, waarin eenieder zichzelf kan en mag zijn.







Geef voor de kerk van morgen!

De waarde van de kerk, wat is dat? Niet in bedragen te vangen. Misschien zelfs lastig in woorden te vangen... De kerk is een plek waar we het geloof met elkaar delen. Waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Het is een plek waar we er voor de ander zijn. Waar we zorgen voor elkaar en voor de mensen om ons heen. Zo zijn we als gemeenschap van grote betekenis in de samenleving.

Alleen met elkaar kunnen we dit waarmaken!
Uw steun is daarbij van onschatbare waarde.
Daarom doen wij mee met de Actie Kerkbalans.
Geef ook!

50 jaar
Actie 
Kerkbalans